

\*  
"Het was mijn droom  
om de grote woning,  
die ik ooit zelf heb  
gebouwd, vrij te  
maken voor mijn  
zoon." - Meneer

\*  
Koopman

De heer Koopman



## De heer Koopman, van zelfgebouwde eengezinswoning naar een appartement aan Bouwhuisplein.

Veertig jaar lang woonde meneer Koopman in zijn zelfgebouwde eengezinswoning in Broekland. Een huis vol herinneringen, ruimte en het prachtige vrije uitzicht over de weilanden. Maar de woning werd te groot voor hem alleen, toen zijn zoon aangaf graag terug te willen naar Broekland, begon er iets te kriebelen.

"Mijn zoon woonde in Deventer en was net getrouwd. Hij wilde graag terug naar het dorp waar hij is opgegroeid. Dat zette mij aan het denken."

En zo viel alles op z'n plek: zoon en schoondochter verhuisden naar het ouderlijk huis, terwijl meneer Koopman een nieuw thuis vond aan het Bouwhuisplein.

### Een kans die hij niet wilde laten liggen

"Ik stond pas twee jaar bij SallandWonen ingeschreven, en ineens was ik aan de beurt. Deze kans moest ik gewoon grijpen."

De verhuizing verliep precies zoals meneer Koopman zelf is: nuchter en rustig.

"Gewoon zelf doen, beetje bij beetje. Veel spullen heb ik achtergelaten. Mijn zoon regelde een container. Ik had er geen moeite mee."

### Heerlijk wonen aan het Bouwhuisplein

In zijn nieuwe appartement voelde hij zich meteen thuis. Het is comfortabel, en er is voldoende ruimte. Bovendien houdt hij tijd over;

"Ik doe nu de tuin bij mijn zoon. Dat vind ik heerlijk... én ik geniet meteen van het uitzicht daar."

### Twijfel over kleiner wonen?

Meneer Koopman zou het iedereen aanraden.

"Het is nog best ruim hoor! Je woont comfortabel-, Dat is ook wat waard."

### En zijn gouden tip voor wie gaat verhuizen?

"Laten doen, haha."